

Van onder de wieken

November 2023

Toch nog reuring rond de molen

Ook al is het zomerseizoen nu gesloten, toch is er nog wel een en ander te doen rond en in de molen.

Zo hadden we de "Nacht van de Nacht" op 28 oktober (de avond voordat de klokken op wintertijd gingen).

Ook werd op 4 november weer olie geslagen.

Nacht van de Nacht 2023



foto Marjan Schetsberg

's Avonds tussen 7 uur en half acht kwamen de deelnemers bij een nog een klein beetje verlichte molen aan.

Na een korte inleiding over het doel van de Nacht van de Nacht (bewustwording van de effecten van over lichtvervuiling) werd een wandeling in het donker (zonder zaklampen of smartphone lampjes) naar en door de Kleibosch gemaakt. Dit onder de bezielende begeleiding

van natuurgids Nelleke Sijses.

Onderweg werd ook nog genoten van de weerkaatsing van de maan in het water.

Terug in de molen werd men vergast op warme chocolademelk of een lekker glas warme glühwein met nog een en ander aan lekkernijen erbij. Zo werd iedereen weer lekker warm.

De avond werd afgesloten met een boeiende presentatie van Wil Schröder over de verschillende nachtdieren die hier in Nederland voorkomen.

Al met al een fantastische avond!

Olieslaan 4 november probleemloos?

De oliespil (waarmee de overbrenging van de wieken naar het plaatsvindt) is na lange tijd weer bedrijfsvaardig verklaard door de molenmaker.



De schijfloop (het wiel met de verticale staven) was los gaan zitten. Het is daarom opnieuw gecentreerd en goed horizontaal (met nieuwe wiggen) worden vastgezet.

Bij het olieslaan zijn we dan ook vol goede moed op windkracht aan de gang gegaan.

Helaas: het bleek allemaal toch nog niet goed op elkaar aan te sluiten. Bij dit onderdeel van de aandrijving hoorden we met regelmaat terugkerend een enorm geratel. Dit klonk niet goed en kan alleen maar betekenen dat alles toch niet goed in elkaar grijpt wat tot extra slijtage zal leiden.

Dus deze aandrijving moest weer worden ontkoppeld.

Dit bleek nog een hele onderneming. Onderweg op de trap naar de stellingzolder is een klein bordes. Daarvandaan is een korte trap om echt op die zolder te komen.



Langs dat trapje over een balk heen klauteren en dan nog weer daarachter over een lagergelegen balk is bij het punt te komen waar deze aandrijving kan worden ontkoppeld.



Een beetje aan de schijfloop hangend was daar lang te komen naar het desbetreffende punt. Dit alles zo'n 4 meter boven de eronder liggende vloer.....

Na het verwijderen van de borging (grote wig of keg) kon van beneden af kon met een lange hefboom de boel uit het werk worden gezet. Ook dit ging niet zomaar. Alles ging enorm zwaar. Terwijl Gerard beneden aan de hefboom sjoerde ben ik met een vuist (zware hamer) tegen de balk aan gaan slaan. Stukje bij beetje kregen we het geheel zo ver dat de twee wielen vrij van elkaar konden rondgaan.

Inmiddels was er al heel wat tijd verstreken en nu kon het olieslaan eindelijk beginnen.

Kaartjes retour

Net toen alle stilgezet moest worden hadden een paar bezoekers kaartje gekocht om het hele olieslaan te aanschouwen. Dat liep dus uit op (te lang) wachten. Uiteindelijk hebben ze hun geld teruggekregen en is hen verteld dat ze de volgende maand weer van hart welkom zijn!

Dat is nog niet alles

Na lekker te hebben geproduceerd was de naslag aan de beurt. In eerdere afleveringen heb ik al verteld over de problemen die we daar in het verleden hadden.

Kort: De (houten) veer die de loshei omhoog moet houden was gebroken. Daar is een mooie nieuwe veer voor gemaakt. Deze bleek niet sterk genoeg (boog te veel mee) en is daarom nog weer extra versterkt.

En juist die versterking heeft het nu weer niet gehouden:



Hij is gebroken. Wonder boven wonder heeft het onderste gedeelte van de veer deze aanslag wel doorstaan.

We hebben onze noodoplossing weer van stal gehaald en het extra balkje bij de loshei geplaatst om te ver naar beneden gaan te voorkomen.

De molenmaker is geïnformeerd en die gaat onderzoeken wat er nog meer aan dit hele gebeuren kan worden gedaan.

Op 2 december wordt zeker weer olie geslagen. Het zal nog wel niet op windkracht gaan lukken.

Met het balkje onder de loshei kunnen we ons vooralsnog redden.

Hartelijke groet vanuit Roden,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin.

Activiteiten de komende periode:

- **Zaterdag 2 december.** Zoals hierboven al aangegeven: eerste zaterdag van de maand. Dus wordt ook deze middag olie geslagen (13:30 – 16:30 uur).
- **Zaterdag 2 december.** Van 13:30 – 14:30 in de Meulenskaomer: signeersessie boek “Van onder de Wieken”

Vrijwilliger worden – je bent van harte welkom! Herhaalde oproep.

- Molengids worden? Meld je aan. Via de website www.woldzigt-roderwolde.nl en dan rechts bovenaan de pagina “Contact” aanklikken.
- Meehelpen bij de ontvangst van groepen kinderen en met hen koekjes bakken? Ook hierbij kunnen we nog wel een paar mensen gebruiken.
- Helpen achter de balie (bezoek ontvangen, kaartverkoop en winkelverkopen);
- Helpen bij de catering (koffie/thee enz.)
- Olieslager worden? Ons team kan steeds weer nieuwe mensen gebruiken. Op die wijze (na in de praktijk te zijn opgeleid) help je mee de kennis en vaardigheid van dit oude ambacht in stand te houden.